



beste muzikanten, beste Frenk,

Alvorens komende zaterdag de grote klus te klaren,
bezoeken we natuurlijk graag onze Stiphoutse fanfare
Wij, Sint en Piet, voelen ons hier opperbest,
fijn om te zien dit jaar zo'n groot orkest,

Frenk, jij leidt hier nu al voor het tiende jaar,
en maakt het vast ook dit jaar waar,
eerst een kerstconcert daar ga je voor,
niet afgeleid door Marian haar vrouwenkoor,
met veel humor weet je de club te boeien,
laat muziek en muzikant in kerk en Smed fraai bloeien,
en speelt een blazer ooit eens slecht,
dan volgt sneer en tip, je rug kaarsrecht.

Maar laat mij nu jouw plaats op de bok bezetten,
om deze muzikanten even op mij te laten letten,
Kort wil ik ze wat raad meegeven,
de repetitie onderbreek ik even,

Het slagwerk daar slechts met zijn twee,
volgen Frenk's tempo, en nemen de rest mee,
om extra slagwerkers wordt door jullie vaak gevraagd,
toch zie ik jullie vrolijk, wordt (bijna) nooit geklaagd.

De achterste rij hier in de zaal,
het zware werk, soms oud, soms kaal,
met jullie ervaring op jullie instrument,
geef je veel steun ook aan het jonge talent.

Mijn blik naar rechts laat saxen zien,
een fanfare maar..., met een sax of tien,
om te zorgen dat de muziek niet te saxig kleurt,
komt een aantal van jullie slechts om de beurt,
de Sint ziet het graag, zo'n grote groep,
en doet op ieder van jullie een dringend beroep,
met Marieke, Robin, Sanne, Tessa en Toos erbij,
vormt een complete groep met voorsprong de 'saxiest' rij!

Op links heel fraai veel kopergeluid,
dat komt er straks in kerk ten volle uit,
ook hier veel jeugd bij bugel en trompet,
partij 1, 2 en 3 nu weer prima bezet,
een mooie mix hier van jong en ervaren,
6 trompetters en 18 bugels - een hele fanfare,
de missie mag zijn, onbescheiden en onomstoten,
om Carel van zijn plek te stoten!

Hoorns, euphoniums, baritons, trombones, wat een klank,
ik besluit mijn woorden met woorden van dank,
een dorp zonder muziek is een dorp zonder leven,
laat ieder hier muziek beleven,
de Sint is oud en nog lang niet klaar,
onmisbaar zijn jullie ... op naar de 100 jaar!
Sint en Piet