



De Plusklus!

Vroeger..... toen ik klein was.... stond er, een klein beetje verscholen achter de winkel van Hartmann tuinmeubelen aan de Dorpsstraat een klusmarkt. Zover ik me kan herinneren heette het eerst Bouwmans, daarna nog de Plusklus en daarna Fixet. Nu staat er een mooi appartementen complex. Misschien gaat er (toepasselijk) een lampje branden?

In ieder geval is de naam Plusklus blijven hangen. Waarom? Bij de fanfare is inmiddels ook een plus-klus te doen! Hoe dat vragen jullie je waarschijnlijk af? Bij de opleidingsorkesten zijn we inmiddels begonnen met de zogenaamde 'plus' repetities. Iedere 3^e maandag van de maand wil ik, samen met de werkgroep, de huidige



orkesten aanvullen met ervaren muzikanten die zich graag inzetten bij de jeugdopleiding. Jullie hebben hier inmiddels vast al van gehoord via Jan van Bommel. Het regelen van deze repetities is een hele 'klus'. Vandaar de titel: Plusklus! De klus is niet alleen voor de werkgroep en mijzelf. De grootste klus ligt eigenlijk bij de grote club; kijk eens of je kunt op die maandagen en of je misschien tijd kunt inruimen voor de jeugdopleiding?! De jeugd vindt het ontzettend leuk om te spelen met een grotere bezetting. Bovendien is het erg inspirerend om mee te spelen met ervaren muzikanten. Dit houdt de moraal bij de jeugd hoog en geeft ze een idee over hoe het kan zijn, verder in hun opleidingstraject en zelfs de grote club. Want vergeet niet; dat is het einddoel en het streven.

Laat ik dit nog even zeggen; vandaag was de eerste plusrepetitie; hoewel het de bezetting nog heel wat breder kan (en moet), ging het nivo met sprongen omhoog. Onderschat hierin jouw bijdrage niet. Het helpt echt! Ik ben trots op 'mijn' jongens en meisjes die in de opleidingsorkesten zitten. Stimuleer ze en kom dan ook graag naar deze plusrepetitie.

Ruud van de Laar